

Nieuwjaarsreceptie 1-1-2025

- Toespraak burgemeester Joppe -



Dames en heren, beste inwoners van Voerendaal,

Het nieuwe jaar biedt altijd de gelegenheid om even stil te staan bij alles wat geweest is, maar vooral ook om met frisse moed en nieuwe energie vooruit te kijken. Het is een moment van reflectie maar ook van hoop, een kans om nieuwe doelen en misschien ook wel nieuwe dromen te formuleren, zowel persoonlijk of zakelijk maar ook voor de gemeenschap waarin we leven, wonen en werken.

Dat gezegd te hebben, er liggen het en der briefjes en graag nodig ik u uit uw ideeën op te schrijven over hoe we de nieuwjaarsbijeenkomst volgend jaar kunnen vieren.

Als we terugkijken naar het jaar 2024, dan zien we dat het een jaar was van verandering en uitdagingen, zowel dichtbij als ver weg. De wereld om ons heen blijft in beweging, soms sneller dan we willen en voor steeds meer mensen sneller dan ze kunnen bijhouden. We worden geconfronteerd met vraagstukken die de grenzen van onze gemeenten en zelfs landen overstijgen: de gevolgen van klimaatverandering, geopolitieke spanningen. We zien conflicten die onze veiligheidsgevoelens op scherp zetten en de onzekerheid vergroten.

In Nederland zelf worden we ook geconfronteerd met de gevolgen van deze wereldwijde ontwikkelingen. De kosten van het dagelijks leven zijn gestegen, de woningmarkt blijft onder druk staan en ook de zorg voor onze ouderen en kwetsbare medebewoners vraagt om extra aandacht en actie. Het zijn niet de makkelijkste tijden, dat geef ik toe. Toch geloof ik en ben ik ervan overtuigd dat, als we het samen doen, we de uitdagingen aan kunnen en er hier zelfs sterker door kunnen worden.

Maar zelfs in deze toch wat onzekere tijden, zijn er lichtpuntjes. Als gemeenschap, als inwoners van Voerendaal, geloof ik in de kracht van samen en ons te richten op wat we wel kunnen veranderen. Het is gemakkelijk om je te laten overweldigen door de grotere, wereldomvattende vraagstukken, maar we moeten niet vergeten dat de kracht van verandering vaak begint op lokaal niveau. In onze straten, in onze dorpen, in onze scholen, verenigingen en bedrijven. Het zijn juist de kleine, dagelijkse handelingen die samen het verschil maken. Of zoals meneer Pastoor het zo mooi verwoorde tijdens de Gezinsmis op kerstavond, samen vormen we allemaal die kerststal en zijn we allemaal welkom bij het wonder dat we vierden met Kerst: de komst van het Licht naar deze wereld.

In Voerendaal zie ik die kracht van 'samen' in actie, in de vele de vrijwilligers die zich inzetten voor anderen, of dit nu in de Burgerijen is of bij de vele verenigingen. Mensen die zich vaak belangeloos inzetten voor onze gemeenschap. Ik zie het ook bij onze ondernemers die investeren in de toekomst en die de lokale economie blijven versterken, zelfs wanneer de wereld daarbuiten vaak onrustig lijkt. En ik zie het ook bij onze raadsleden die allemaal, niet een uitgezonderd, bezig zijn om het beste te doen voor Voerendaal. Voor hen is het een bijzonder jaar, namelijk het jaar voor de verkiezingen. Dat geeft altijd wat meer druk. Verkiezingsprogramma's moeten geschreven worden, kieslijsten gemaakt. Mocht u als inwoner daar een rol in willen spelen, doe dat. Ook onze lokale democratie moet blijven functioneren en dat kan alleen met de hulp van inwoners.

Wat we ook niet mogen vergeten, is dat we hier in Voerendaal een gemeenschap hebben die zichzelf kenmerkt door veerkracht, door solidariteit en door zorg voor elkaar. Of het nu gaat om hulp aan mensen die het tijdelijk moeilijk hebben, om het organiseren van evenementen die onze dorpen levendig houden, of om het ondersteunen van projecten die onze gemeente groener en duurzamer maken — het zijn deze initiatieven die ons verder brengen.

Maar juist omdat de wereld zo snel verandert, kunnen we niet stil blijven staan. We moeten anticiperen op de toekomst. De wereld vraagt van ons meer dan ooit dat we vooruitdenken.

Dat we niet alleen vandaag zorgen voor een mooi en leefbaar Voerendaal, maar ook voor de generaties die na ons komen. Dat vraagt om moed, om creativiteit en om een grote mate van samenwerking. En ik zie dat juist deze kwaliteiten in overvloed aanwezig zijn in Voerendaal.

Ik ben er van overtuigd dat 2025 voor ons allemaal een jaar kan zijn van groei, van nieuwe kansen, maar ook van verbondenheid en zorg voor elkaar. Laten we de uitdagingen van de wereld niet als een belemmering zien, maar als een kans om als lokale gemeenschap ons steentje bij te dragen en zo de gemeente Voerendoel nog mooier te maken dan dat het nu al is.

Dus, laten we samen het nieuwe jaar omarmen. Laten we elkaar inspireren, steunen en met vertrouwen vooruitkijken. En laten we niet vergeten: de kleine dingen die we vandaag doen, kunnen grote gevolgen hebben voor morgen.

Laten we dan nu samen proosten op een gelukkig, voorspoedig, succesvol, gezond en zalig 2025: proost!

Dank u wel.